

W A S E I M K E R S B O N D

HET WAASSE BIEKE

Driemaandelijke imkersinfo

31^{ste} jaargang nr 148 juli-aug.-sept.2011



**VOOR en DOOR
MILIEUBEWUSTE BIJENHOUDERS
IN HET LAND VAN WAAS**

V.u.en afz. Jos S. Beyers Westakkerlaan 26
B-9120 Beveren

België—Belgique
P802138
P.B.
9100 St.Niklaas
BC 30932



Website WIB <http://www.waseimkersbond.be>

E-mailadres voor HWB(secretariaat) : secretariaat.wib@hotmail.com

Deze imkerinfo "Het Waasse Bieke" (HWB) is het contact- en informatieblad van de Wase Imkersbond (WIB) Deze imkerinfo verschijnt vier maal per jaar telkens op 70 exemplaren.

OVERNAME Publ. HWB:

Alle in deze imkerinfo gepubliceerde artikelen, meningen en inzichten blijven onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteur. Overname van artikelen en afbeeldingen zijn toegelaten mits mededeling aan de redactie van HWB en bij publicatie is bronvermelding noodzakelijk.

UITGEZONDERD:De tekeningen met tekst "t korfje". Hiervoor is de toelating van de tekenaar vereist.(adres Redactie)

Redactieadres HWB

Paul Van Steirteghem, Bookmolenstraat 19, 9111 Belsele
E-mail: admin@waseimkersbond.be tel.03.772 37 16

vu HWB:

Jos. S. Beyers Westakkerlaan 26, B-9120 Beveren
E-mail: domus.apis@skynet.be tel. 03 775 57 34

Secretariaat WIB :

Gilles Coolen , Lindenstraat 30,B-2070 Zwijndrecht
E-mail: secretariaat.wib@hotmail.com tel 03 252.58.54

Rekeningnummer WIB : BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB

Betalingen aan de WIB of aan HWB via een buitenlandse rekening of financiële instelling kan extra onkosten meebrengen. Deze onkosten worden geweigerd door de WIB en HWB en zijn ten laste van diegene die de betaling doet

Informatiecentrum Bijenteelt Kon. V.I.B.

Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I.B., Krijgsbaan 281-S35 B-9000Gent. Voor alle informatie Bijenteelt en aanverwante onderwerpen

 09/264 49 25

Werken mee aan dit HWB:

Jos Beyers, Fons Wuytack, Paul Van Steirteghem,
Chris De Jongh, Willy Devriese, Coolen Gilles, Smet Geert



De Voorzitter zegt:

Waarde Vrienden, Leden en Sympatisanten van de WIB,
Weer werd er een groots opgezette onderneming toegevoegd aan de rijke kroon van onze vereniging. Dank zij de inzet van velen en één man in het bijzonder staat er nu een REUZENBIJENKORF in de schaduw van onze Bijenhal op het Hof ter Saksen. Er ging heel wat werk, spanning en zweet mee gepaard, weken van voorbereiding en dan nog eens weken van uitvoering. Vele handen hebben het werk licht gemaakt. Als voorzittende neem ik hier nogmaals de gelegenheid om alle vrijwillige werkers warm te danken. Er werd heel wat gezwoegd om alsnog een bijenvolk in deze korf te vestigen. Want zonder bijen geen echte korf. Ondertussen konden we vaststellen dat de bewoners het goed doen en vlijtig aan het bouwen en vliegen zijn.

We zouden tegelijkertijd en het 25 jarig bestaan van de Bijenhall vieren en een Oost-Vlaamse Imkerdag houden. Op zaterdag 14 mei kort na 13 uur kon de fiere en tevreden initiatiefnemer van De Korf, onze vriend Willy, het lintje van de Plechtige Opening laten doorknippen door de Burgemeester van Groot-Beveren. De bouwers van weleer waren uitgenodigd en we konden ons verheugen op de aanwezigheid van Theo Fischer en Frans Bulckaert. De Groendienst van de Gemeente Beveren verzorgde op schitterende wijze het educatief gedeelte in de Korf. Gekoppeld aan de feestelijkheden rond de Opening was er ook een opmerkelijke tentoonstelling van “Bijen anders bekeken” en “Bijenstanden van over de hele wereld” gehouden in het Kasteel. Tot einde mei kon men hier voor een bezoek terecht. En of er belangstelling was! We sloten af met net geen 600 bezoekers.

We konden vele WIB-leden en sympatisanten verwelkomen. Bijna alle cursisten waren aanwezig. Maar spijtig genoeg ontbrak het aan belangstelling van imkers van uit onze provincie. Buiten de Voorzitter van de Koninklijke Oost-Vlaamse, een Bestuurslid KOIV en onze sympatieke collega-voorzitter uit Hamme telden we veel afwezigen KOIVers. We houden er rekening mee! Wel onze dank naar die imkers die uit Antwerpen en zelfs uit het verre Limburg overgekomen waren. Ook een reactie uit Brabant mochten we ondertussen ontvangen. Al met al werd een prachtige zonovergoten dag. Een dag om dankbaar te zijn voor de kameraadschap in de Wase Imkersbond.

Beste WIBers en lezers van dit Bijen-Infoblaadje, denk ook aan de komende activiteiten die, na de verlof- en rustperiode, starten op donderdag 8 september, 20 uur stipt, met een voordracht “Overzicht Varroa Bestrijdingsmiddelen”. We hebben de vaste hoop om jullie allen daar te kunnen ontmoeten. Er niet AAN DENKEN om er naar toe te komen maar AAN DOEN.

Mij rest nu nog jullie allen een deugddoend verlof toe te wensen en tot dan.
JsB



ZOMAAR EEN BRIEFJE

Wij zijn nog maar pas Nieuwjaar voorbij, de winter door geraakt, de Lente voorbij en zijn nu al aan de Zomertijd begonnen. De Lente was wel de moeite waard, ze brak weer alle records, ze bracht ons zon, zon- en nog eens zon met gevolg een overvloed aan bloemen, gevolg een overvloed aan nectar, met een overvloed aan fruit en vruchten. Het is nu tijd te zorgen voor nieuwe volken, om uit te breiden of om de verloren volken opnieuw in te halen, en ook de beginnelingen te starten met een aflegger of nog gemakkelijker een bijenzwerm. Vergeet niet een bijenseizoen loopt maar tot einde Juli, en beginnen de voorbereidingen voor de komende inwintering.

Hier volgen nog een paar tips voor het vermijden van bijen, wespen, of hommelsekten: Loop nooit blootsvoets over een grasveld met klavertjes of andere bloempjes want deze insecten komen zich bevoorraden aan die bloemen.

-Laat geen frisdrank flessen of ander zoetigheid verpakkingen rond slingeren, want daar kunnen insecten een onweerstaanbaar aantrekkingskracht voor hebben.

-Blijf rustig als er een insect rond uw hoofd zoemt, sla niet in het rond want snelle bewegingen geeft hun een teken om aan te vallen

-Wanneer u gestoken bent door een bij, probeer de angel zo snel mogelijk te verwijderen met een vinger knip, want het gifblaasje er aan verbonden pompt verder gif in uw lichaam en word de zwelling en jeuk nog groter

-Mocht u toch een insect in uw mond krijgen, is een dokters bezoek wel nodig voor een antigif middel, zeker als er een zwelling in uw keel komt.

Ik wens u allen nog veel moed en ontspannend verlof toe .

Fons



WOORDJE VAN DE SECRETARIS

De zomer, ik weet nog niet wat die geven zal, hopelijk mooi en rustig weer. Niet zoals we de lente dit jaar hebben gekend, te droog en met veel zon en wind. Alles was veel te vroeg. De bloemen verschraalden aan de plant, en de insect die iets wilde hebben zal zich moeten haasten, om ergens profijt te hebben. Het is nu mei wanneer ik dit schrijf, en tegen de tijd dat dit artikel verschijnt in het boekje zijn we reeds enige tijd verder. Hopelijk met meer bijenkasten dan nu, zodat we stilaan naar de winter toe, met meer kasten de stille periode in kunnen gaan en hopen op weinig verlies na de winter. Je hoeft geen wiskundige knobbel te zijn als je twee kasten of acht kasten hebt en je verliest de helft of meer, dat al je werk of voorop-gestelde doelen voor het komende jaar teniet zijn gedaan. Om die reden ben ik dit jaar volop aan de kweek voor nieuwe bijenvolken met jonge koninginnen. Dit via zes ramers en enige via kleine bevruchtungskastjes die de winter in zullen gaan als zes ramers of zelf complete volwaardige kasten. Wat het gaat worden weten we nog niet, ik heb spijtig genoeg geen kristallen bol waarin ik de toekomst kan zien. Wat ik wel weet, is dat dit natuurlijk ten koste zal zijn van de rijkelijke honingooft. Veel keuze hebben we niet, de bijenkolonies hebben we niet zomaar ergens ten velden te scheppen zoals dat vroeger wel het geval was. Dit jaar kunnen we wel stellen dat het volk is gegroeid, en dan heb ik het niet over mijn bijenvolk, maar over de nieuw bijgekomen leden. Aan de oude leden zou ik zeggen bedankt voor de jaren en de loyaliteit naar onze bond toe, daarmee wil ik niet zeggen dat je nu mag vertrekken. Een welgemeende dank je wel is hier op zijn plaats. Aan de nieuwe leden nogmaals welkom en hopen dat we jullie jaren na elkaar mogen begroeten, al is het misschien niet via ledenvergaderingen of activiteiten, dan wel via mail. Over activiteiten gesproken, graag wat meer input van jullie, zowel de oude als jonge leden mogen gerust hun stem of ideeën naar voren brengen. Zelfs moeilijk realiseerbare zaken kunnen besproken worden. Kijk naar de prestaties dit jaar, Symposium, initiatie cursus voor bijenhouden, 25 jaar bijenhal op Hof Ter Saksen, en een mooie grote korf die te bezichtigen is en veel aandacht krijgt. Nogmaals een dikke proficiat aan zij die de plannen en zij die geholpen hebben aan het realiseren van dat alles. Zo zie je maar, de WIB staat niet stil, maar dat lukt enkel wanneer mensen in groep de handen in elkaar slaan en er hun schouders onder steken. En omdat allemaal tot een goed einde te brengen. Over einde gesproken, dit is helaas het einde van mijn “woordje van de secretaris”. Ik groet jullie allemaal.



ONZE UITSAP 19/06/2011

Op zondag 19 junie was er afgesproken om het natuurdomein in de rand van de stad Gent, de BOURGOJE, te bezoeken. Samen met de belangstellenden deden we aan carpooling om aan de ander kant van Gent te geraken. Stipt om 10 uur, zoals afgesproken werd er met de prachtige wandeling door dit domein gestart. Onder deskundige leiding van natuurgids Christel kregen we heel wat uitleg. Geen moment heeft deze gidse ons verveeld. Deskundig en gedreven uitleg over natuur en fauna , vooral al wat vliegt in en over dit bijna 3 ha grootte meersengebied. Gedurende de vijf en halve kilometer durende wandeling hebben we heel wat opgestoken . Het was de moeite waard en veel te vlug voorbij. Onze dank gaat naar Christel. Maar ook de innerlijke mens moest versterkt worden en zo konden we genieten van een zelf meegebrachte picnic. Was de krentenbol van de Jos goed, Marc? Gelukkig had de verantwoordelijke voor deze activiteit gezorgd voor een goed lekker warm kopje koffie. In de namiddag hadden we ook nog een afspraak in de KINA. Een goed en deskundig aangelegde planten- en kruidentuin in de Stad Gent. Een uitgebreide wandeling door de tuin met keuken-, geneeskundige- maar ook giftige kruiden deed ons belanden bij een bijenhal zonder bijen. De oude bijenhal was in afbraak, en de nieuwe was nog niet klaar om met bijen bevolkt te zijn. Aansluitend was er ter plekke ook nog een buitengewoon en interessant museum. Nu weten de deelnemers van deze WIB-uitstap alles over spinnen. Als afsluiter hebben we nog een goed tasje koffie met taart genoten in de cafetaria. Eén opmerking: waarom waren we met zo weinig belangstellenden? Want zoals altijd hadden de afwezigen ongelijk. Als afsluiter nog een woordje van dank aan de organisator van deze WIB-uitstap

IN MEMORIAM

We ontvingen bericht van het overlijden van Mevrouw Marie Louise De Backer, geboren te Kruibeke op 9 februari 1944 en overleden te Sint Niklaas op 1 juni 2011 na een fatale ziekte. Zij was de echtgenote van onze vriend Lucien Van Poucke.. Samen hebben ze heel wat kilometers afgewandeld in het Land van Waas en ook ver daarbuiten. De Wase Imkersbond en haar leden betuigen nogmaals hun blijken van oprechte deelname bij dit verlies voor onze vriend en zijn familie en wensen hen sterkte in de komende tijd



ACTUEEL

49^{STE} AARDBEIENFEESTEN MELSELE

Sinds begin van de jaren tachtig heeft de Wase Imkersbond een vaste stek gekregen op deze feesten. Dus reken zelf meer uit hoeveel maal we daar met een stand(je) waren vertegenwoordigd. Dit jaar waren we weer van de partij met een klein maar best opvallende stand onder het algemene motto:

TUSSENIN

We denken nu al aan de Vijftigste Aardbeifeesten tijdens het weekeinde van OHHmelvaart 2012. EN dat moet iets speciaals worden! Ideeën welkom.

BAL (Turks voor HONIG)

een film van Semih Kaplanoglu. Bekroond op de 60^{ste} Internationale Filmspiele BERLIN

Aangetrokken door de titel en de korte inhoud van deze bijzondere Turkse filmproductie zijn we gaan kijken op een rustige zaterdagavond ('t was toch weer niets op TV). Veel imkerij hebben we niet gezien. Behalve enkele bijzondere toonzettende momenten. Het gaat vooral over de kleine jongen, die het niet erg goed doet op school en te kampen heeft met een leesgebrek. Wat heel goed tot zijn recht komt is de mooie natuur en de uitgestrekte bossen die we leerden kennen op onze reizen door dit prachtige land. Een film voor kenners en genietters.

De zesjarige Yusuf leeft met zijn ouders in de uitgestrekte, geïsoleerde bossen van Turkije. Een omgeving vol mysterie en avontuur. Maar het leven verandert. Yusuf komt voor grote uitdagingen te staan wanneer hij voor het eerst naar school gaat, en door een geheimzinnige bijensterfte moet zijn vader, die imker is, steeds verder de bergen intrekken. Tot zijn vader op een dag niet meer terugkeert. Yusuf gaat op onderzoek uit ...

Weerspreuk

In juni veel regen, komt wijngaard en bijen ongelegen

DE PRIMORSKY BIJEN: DEEL 2

Belofte maakt schuld. Na een uitstekende start van het bijenseizoen met veel bloei en honing een tweede bijdrage hoe het met onze test 'imkeren zonder varroa-behandelingen' tot nu toe verlopen is. We gebruiken hier een buckfast koningin (KI bevrucht, Dirk Degroeve) die welliswaar genetisch verder geoptimaliseerd is, maar aanverwant aan de primorsky-stam.

Vele imkers zullen zeggen : Laat de natuur zijn werk doen. Is er niet al genoeg genetische manipulatie. Denk maar aan de GGO-oorlog rond de aardappelen in Gent. Genetisch manipulatie kan immers op termijn leiden tot minder biodiversiteit en meer massateelt. Niettemin moeten kwekers van koninginnen hier af en toe een mouw aanpassen. Wie aan inteelt doet bij KI-koninginnen krijgt slechte leggers. Vandaag moeten de kwekers bij elkaar dus voldoende materiaal gaan verzamelen om uiteindelijk voldoende 'diversiteit' binnen het gamma te houden. Hier zijn ze verplicht om te 'diversifiëren'.

Een KI-koningin is een degelijk alternatief voor imkers die naast hun hobby ook nog een fulltime job hebben. Tot onze scha en schande hebben we juni immers mogen ondervinden als de 'zwerm' maand. Zwermen is niet erg. Je moet ze alleen wel op tijd terug te pakken krijgen want anders is de collega-imker de gelukkige. Onze beestjes waren ons dit jaar alvast altijd net iets te vlug af. Het vergaat ze goed bij een collega. We verloren in juni dus 'veel' potentieel met het oog op de zomeroogst. Onze Primorski-stam echter **vertonen nauwelijks tekenen** (enkel een paar speeldoppen) **van zwermneigingen**.

.Midden juni nog even gaan controleren op volk, varroa en honingproductie. We merkten wel een verschil tussen beide testkoninginnen. De ene was vroeg in het jaar al klaar voor de winter-lentedracht. Ze had heel de winter buiten de stand in de gure kou en wind gestaan.



DE PRIMORSKY BIJEN :DEEL 2

Deze bijen waren al wat blij dat ze op zoektocht naar honing, stuifmeel en vers water konden. Gevolg een honingproductie in het voorjaar van circa 30 kg. We hebben ze al twee keer kunnen uitslingeren. De koningin die we op 'betere' plaatsen hadden gezet startte later op het jaar de legmotor op. Hierdoor bleef de honingproductie van de kast beperkt tot 10 à 15 kg. Vandaag zit er (na speciale reis voor lindedracht) zeker het dubbele in deze kast, maar nog niet geslingerd. Al deze opbrengsten gerealiseerd na een sterke ratenvernieuwing (50%). **Deze volkeren zijn dus opbrengstverhogend.**

Tot slot : ziektes. Behalve de mei-ziekte (een onschuldige boosdoener van droog weer en tekort aan water) geen te merken. **De volkeren ontwikkelen zich normaal** en de varroaval lijkt me eveneens normaal (enkele per week) gezien de grootte van het volk. Geen zware terugval van het broed al zal de koningin door de sterke honingproductie vanaf midden juni wellicht te weinig plaats hebben om haar eitjes te kunnen leggen. .

We kijken uit naar de zomerdracht al heb ik door de sterke bloei in het voorjaar naast sporkehout niet veel meer in de aanbieding voor mijn bijen. De reuzebalsemien is onvoldoende gegroeid door het droge weer en aangekocht planten zal pas iets voor volgend jaar zijn vooraleer ze het broodnodige stuifmeel kunnen verstrekken. Een goede raad : maai of spuit dit jaar niet al te vlug de distels weg. Ze kunnen mogelijk nog van pas komen voor onze bijen in het najaar.

Geert Smet

STADSIMKERIJ

GENT - Het begon met dertig kilo honing van hun eigen dakterras. Vandaag heeft stadsimkerij Apicula veertien bijenkasten, verspreid over de Gentse daken, inclusief dat van de Vooruit.

In hun volkstuin kweken Liesbeth Hiele en Marijn Rabaut al jaren hun eigen groenten. Ze maken ook hun eigen confituur, vlierbloesemsiroop, wijn en cider. Toen ze van een imker hoorden dat zelf honing maken niet zoveel tijd kostte, verdiepten ze zich in de apicultuur (*de bijenteelt*, red.). Twee gebruikte bijenkasten belandden op hun dakterras van twaalf vierkante meter. Via een imkersvereniging kregen ze een gratis 'weeszwerm' die aan niemand toebehoorde.

Dat van die 'niet zoveel tijd' bleek niet te kloppen, maar ze waren allang verslaafd aan de geur van propolis, honing en was. Stadsimkerij Apicula was geboren.

Een jaar later deelden stadsimkers Liesbeth en Marijn dertig kilo 'heuning uit de Brugse Puurte' uit aan familie, vrienden en burens. Ze kregen veel enthousiaste reacties. 'Die korte keten doet iets met mensen', vertelt Hiele. 'De meesten zijn blij verrast dat er iets eetbaars uit hun eigen stad kan komen. Ze dachten dat de stad dood was. Maar bijen vinden genoeg nectar in parken en bomenrijen langs het water. Misschien zelfs meer dan op het platteland, waar er nog weinig plaats is voor akkerranden met bloemen.'

Adrenaline

Hiele (29) werkt vier dagen per week bij het Departement Landbouw en Visserij, gidst toeristen door Gent, tolkt in het Chinees en is nu ook stadsimker in bijberoep. Gestoken wordt ze zeker, maar dat hoort erbij. 'Het is goed om je immunititeit op te bouwen. En ik heb altijd adrenaline bij, voor noodgevallen.'

Volgens de stadsimkers leeft er een verkeerd beeld van het gestreepte insect: 'Bijen zijn heel anders dan wespen. Ze zijn alleen agressief als je hun kast opendoet en in hun nest begint te rommelen. Dan gaan hun poepjes dreigend de lucht in en verspreiden ze een alarmferomoon dat naar banaan ruikt. Maar als ze prikken, gaan ze dood, dus voeren ze die kamikaze alleen uit in noodgevallen. Voorts is elk bijenvolk anders. Sommige zijn zelfs zachtaardig en kuisen hun kast liever dan dat ze hun



STADSIMKERIJ

energie in agressie steken.'

Ondertussen hebben de twee stadsimkers veertien kasten op de Gentse daken staan, met zeven volwaardige volkeren die honing leveren. De kasten staan onder andere op het dak van een bed & breakfast, die de Gentse stadshoning 's morgens aan hun gasten serveert.

Ook op het dak van kunstencentrum Vooruit staan vijf grote kasten.

'Om strategische redenen', legt Hiele uit. 'Bijen vliegen gemiddeld niet verder dan drie kilometer. Het dak van de Vooruit ligt op vliegafstand van het Zuidpark, het Citadelpark en het Muinkpark, waar geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.'

Als een bij een boom in bloei vindt in het Citadelpark, vliegt ze vlug terug naar haar kast. Daar maakt ze met een dansje duidelijk aan haar vriendinnen waar de nectar te vinden is: 'Ze beweegt haar achterwerk in een acht. De tijd die ze daarover doet, toont de afstand van de kast naar de vindplaats. De richting wordt uitgelegd door de hoek van haar achterwerk ten opzichte van de zon.'

Fiets en kar

De bevlogen stadsimkers krijgen veel aanbiedingen van Gentenaars die ook wel enkele duizenden bijen als huisdier willen. 'Maar we zijn selectief, want we doen alles met de fiets en een fietskar. We kiezen alleen locaties waar meer dan één kast kan staan en waar we makkelijk binnen en buiten kunnen.'

Ondertussen droomt Hiele van bijenkasten op de Boekentoren en hoopt ze binnen een paar jaar van haar 'madammen' te kunnen leven. 'We zien wel. Eerst afwachten of er in Gent voldoende draagvlak is voor stadslandbouw. De bijenteelt is heel arbeidsintensief. De honing in de winkelrekken komt uit Oost-Europa en Zuid-Amerika. Tegen die prijs kunnen Belgische imkers niet op. Er is vandaag nog maar één professionele imker in België, de rest van de imkerij zit noodgedwongen in het hobbycircuit.'



UITNODIGING STAGEWANDELING:

CVN NATUURGIDS *Willy Devriese*

ANDERS DAN ANDERS

“De natuurwandeling heruitgevonden”

Een wandeling vol verrassingen, bijtjes en weetjes, spannende verhalen, kijk
- en doedingen, ... in een schitterend kader

ZATERDAG 2 JULI 2011

9:15 uur

parking Hof ter Saksen

Zandstraat naast 167

9120 Beveren

Wil je er ook graag bij zijn?

Graag een seintje vooraf als je komt 0493/64.24.66 of
willy.devriese1@telenet.be

Achteraf is er een mogelijkheid voor een drankje en een gezellige nababbel
in de Oranjerie.

Hopelijk tot dan

Willy

Bijen mijn passie voor de natuur



NIEUWE CURSUS NATUURGIDS IN HRT WAASLAND

De natuur is je biotoop en je wil meer? Je wil samen met anderen op pad? Dan is de cursus Natuurgids écht iets voor jou!

De cursus Natuurgids is al 45 jaar de ruggengraat van de werking van CVN (Centrum Voor Natuur- en milieueducatie). 8000 cursisten behaalden al het diploma 'Natuurgids'. Ook jij hebt nu de kans om de natuur nog meer te ontdekken.

Je gaat met andere enthousiastelingen op pad in de boeiende wereld van natuur en milieu. De cursus telt dertig activiteiten – waarvan de helft natuurexcursies – gespreid over één jaar. Op de natuurexcursies bezoek je natuurgebieden in de regio. Tijdens binnenlessen leer je bij over fauna en flora en ecologie in het algemeen. Je volgt ook workshops rond de methodiek van het gidsen.

Na deze cursus heb je een brede basis over natuur en milieu. Als je een terreinstudie maakt en een wandeling gidst, krijg je het diploma CVN-natuurgids. Gespecialiseerde kennis of vaardigheden komen niet aan bod. Na deze cursus ben je wel in staat een boeiende natuurwandeling te geven voor een doorsnee publiek.

Cursus dichtbij huis: Hof Ter Saksen in Beveren

Waar? Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren.

Wanneer? Van zaterdag 10 september 2011 tot zaterdag 23 september 2012, van 9 tot 12 uur.

Prijs? Je schrijft in voor maar 220 euro. Het is 180 euro voor (brug) gepensioneerden, werklozen, studenten, huisvrouwen en -mannen. Meer info vindt u in de programmafolder *Cursus Natuurgids, Waasland*.

Curieus? Vlieg in de Natuur!

Schrijf je vandaag nog in! De plaatsen zijn beperkt (maximum 25 deelnemers).

Info en inschrijvingen:

CVN landelijk secretariaat: info@c-v-n.be, 03/226.02.91.

CVN Oost-Vlaanderen: pieter.blonde@c-v-n.be, 055/33 54 49

En er is meer!

CVN heeft een ruim vormingsaanbod. Kijk op www.c-v-n.be



TOESPRAAK OP DE OOST-VLAAMSE IMKESRDAG

door Jos.S.Beyers, voorzitter van de Wase imkersbond,

OP MIJN BEURT MAG IK IEDEREEN WELKOM HETEN OP DEZE BIJZONDER DAG VOOR DE IMKERIJ IN OOST-VLAANDEREN EN MISSCHIEEN OOK WEL DAARBUITEN;
WAARDE ERE-GENODIGDEN, WAARDE GENODIGDEN, MEVROUWEN, MIJNE HEREN, BESTE VRIENDEN-IMKERSCOLLEGA'S
VIJF EN TWINTIG JAREN TERUG STARTEN HIER OP HOF TER SAKSEN EEN ENTOESIASTE PLOEG WIB-ERS ,MET DE TOELATING VAN DE GEMEENTE BEVEREN, DE BOUW VAN EEN BIJENHAL. MET HET DOEL DE BIJ WAT DICHTER BIJ HET GROTE PUBLIEK TE BRENGEN. OPZET WAARIN WIJ ONDERTUSSEN MEERVOUDIG ZIJN IN GESLAAGD; TALRIJK ZIJN DE BEZOEKERS DIE EEN UITLEG KREGEN EN NOG KRIJGEN OVER DE BIJENHUISHOUDING. VAN KLEUTERKLASJES TOT MIDDELBARE SCHOLEN STUDENTEN; DE DEELNEMERTJES AAN DE NATUURKAMPEN OP HOF TER SAKSEN LEERDEN HIER HONINGSLINGEREN EN WASKAARSEN MAKEN. MENIG KANDIDAAT IMKER KREEG HIER EEN DEEL VAN ZIJN OPLEIDING. PRESTATIES WAAROP EN DE GEMEENTE BEVEREN EN DE WASE IMKERSBOND FIER OP KUNNEN ZIJN. TOT ONZE GROTE VOLDOENING ZIJN HIER OP DIT OGENBLIK ENKELE PIONIERS VAN WELEER AANWEZIG. DE TOENMALIGE VOORZITTER EN INITIATIEFNEMER, THEO FISCHER. MEVROUW CHRISTINA DEJONGH, DE HEREN FRANS BULCKAERT MARC NICQUE. DE HUIDIGE ONDERVOORZITTER WIB, FONS WUYTACK. EN DE ONDERVOORZITTER IN 1986, JOS.S.BEYERS, WAAR STAAT DIE? SPIJTIG GENOEG ONTBREKEN ER ENKELE BOUWERS VAN 1986. NAMELIJK GUY HERRIJGERS, GERHARD GAMISCH EN, MICHEL PAULISSEN, HET PAST HIER OOK WEL EEN WOORDJE VAN DANK UIT TE SPREKEN AAN ONZE SPONSOR VAN TOEN DE FIRMA WIJMEERSCH EN CO UIT SINT NIKLAAS. VIJF EN TWINTIG JAREN LATER IS ER AL EEN EVEN ENTOESIASTE PLOEG MAAR DEELS JONGERE WIB-ERS NOG ALTIJD AAN HET WERK. GETUIGE HIER VAN DE REUZEBIJENKORF. ALS VOORZITTER VAN DEZE BEDRIJVIGE BIJENBOND KAN IK ALLEEN MAAR FIER ZIJN ALS IK TERUG KIJK OP DE INZET VAN ENKELEN IN DE VOORBIJE WEKEN. UIT VREES ER EENTJE TE VERGETEN NOEM IK ZE HIER NIET MET NAAM MAAR IN ALLE GEVAL DANK, DANK AAN DIE ENE DAME DIE ER BIJ WAS, DANK AAN ALLE MEDEBOUWERS ,EN DE KERELS DIE ER IN 1986 OOK AL BIJWAREN. OOK ONZE GEMEENTE DANK AAN DE DAMES CHRISTA MAES EN ILSE PRAET VAN HOF TER SAKSEN, DIE MEER DAN EEN STEUN WAREN VOOR DIT PROJECT. MAAR OOK EEN GROTE DANK AAN DE GROENDIENST VAN DE GEMEENTE EN ALLE TECHNISCHE DIENSTEN DIE DIT MOGELIJK MAAKTEN . MIJNHEER DE BURGEMEESTER EN SCHEPEN VAN GROEN , JULLIE HEBBEN HIER EEN GOEDWERKENDE TEAM. EN DE WASE IMKERSBOND IS ER TROTS OP OM OOK ONS STEENTJE TE MOGEN BIJDRAGEN TOT MEERDERE HEIL EN GLORIE VAN HOF TER SAKSEN EN ONZE GEMEENTE. VERGETEN WIJ OOK NIET ONZE DANK UIT TE SPREKEN AAN DE GTI VAN BEVEREN, DE LEERLINGEN EN LERAARS METAAL DIE OP DESKUNDIGE WIJZE VOOR DE ONDERBOUW ZORGDEN.
IK DANK ALLEN OM HET GEDULD OP TE BRENGEN OM NAAR MIJ TE LUISTEREN. EN NU OP NAAR HET VOLGENDE DEEL VAN HET PROGRAMMA.

INSECTENBETEN

Reactie van een lezer van de Gazet van Antwerpen op een artikel dat verschenen was op 26/5/2011 over insectenbeten.

Mijn verontwaardiging was groot bij het lezen van het artikel van De Voorzorg over insectenbeten (GVA 26/5). Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste werden bijen en hommels ten onrechte ondergebracht bij ongedierte. Te tweede zijn bijen en hommels helemaal geen steeklustige insecten. Alleen bij het behandelen of verstoren van hun nesten of kasten offeren enkele exemplaren hun leven op voor de hele kolonie. Bijen en hommels die op bloemen nectar en stuifmeel halen en op die manier de bloemen bestuiven, hebben het te druk om te steken en moeten daar hun soortgenoten niet verdedigen. Ten derde was de ondertitel “Een zomer zonder muggen en bijen zal altijd een droom blijven” er voor mij over! Een zomer zonder bijen is voor een mens geen droom, maar een nachtmerrie. Zeker nu het voortbestaan van de bijen in vraag wordt gesteld. Studies hebben namelijk uitgewezen dat 80 procent van de planten in zijn bestaan bedreigd wordt als de bijen en hommels uitsterven. “Als de bij verdwijnt, heeft de mens nog vier jaar te bestaan!” Ik hoop vooral met deze brief de schrijver van dit artikel aan te sporen een betere studie te maken over dit delicate onderwerp. Het is al erg genoeg dat velen het verschil niet meer kennen tussen een bij, hommels en een wesp. Meestal wordt een steek van een wesp onterecht toegeschreven aan de bijen.

Jef Van Roosmalen, Duffel, Bijengilde De Neteimkers”



HET SPROOKJE VAN DE BIJ

DE BIJ

Bijna iedereen vindt bijenhoning heerlijk. De bijen hebben zich echter tegen de hebberigheid van de mensen moeten beschermen en hebben daarom een angel met bijengif gekregen. Een bijensteek is pijnlijk voor de mens, maar dodelijk voor de bij. Hoe dat zo gekomen is leest u in dit sprookje:

In het begin van onze jaartelling waren er veel nuttige dieren, die hun rijkdom gul met de mensen deelden. Zo gaf het kleine schaap, de moeflon, wol aan de mensen om er warme kleding van te maken. De hoenders vonden het prima als de mensen een deel van hun eieren pakten. De bijen verzamelden honing uit de bloemen waar de mensen een deel van mochten gebruiken om van te genieten.

Na het paradijselijk begin van de wereld kwam na verloop van tijd hebzucht en wreedheid. Er kwamen mensen die niet tevreden waren met het deel dat de dieren hen gaven. Die mensen eisten alles op en kwelden de dieren. Niet alleen in de lente, maar ook in de herfst schoren zij de moeflons, waardoor deze dieren kou leden in de winter. Geen enkel ei lieten ze achter in de nesten van de hoenders, waardoor er geen jongen werden geboren. De hele honingvoorraad van de bijen roofden ze leeg waardoor deze insecten honger leden.

Alle nuttige dieren staken tenslotte wanhopig hun koppen bij elkaar en overlegden over de rampspoed. Ze besloten een noodkreet naar de fee te sturen: "Lieve fee, de mensen kwellen ons met hun hebzucht. Help ons!"

De fee kwam direct en luisterde. Haar lieve gezicht betrok en ze sprak: "Ik geef jullie wapens om je te verdedigen: de moeflons krijgen horens om zich te weren, de hoenders krijgen schutkleuren om niet gezien te worden en de bijen angels om hun aanvallers af te weren."

Wat waren de dieren blij en hoopvol.



HET SPROOKJE VAN DE BIJ

De hebzuchtige mensen werden echter kwaad en met geweld probeerden ze de wol, de eieren en de honing te bemachtigen. Hierop vluchtten de moeflons weg van de mensen, hoog de bergen in. De hoenders werden schuw en verstopten hun nesten onder stekelige braamstruiken

En de bijen? De koningin van de bijen vloog naar de slang en vroeg: "Gifslang, de mensen zijn zo gemeen, mag ik wat gif van je, want we willen ieder mens dat nog honing van ons steelt, niet alleen gemeen steken, maar ook doden, zodat ze nooit meer honing kunnen stelen." De slang siste: "dat is goed, ik heb genoeg."

De bijenkoningin ging blij naar haar volk terug met een voorraad gif. Toen de fee dat ontdekte sprak ze: "Ieder dier mag zich beschermen tegen misbruik, maar iemand daarom te willen doden gaat te ver. Daarom zal een bij voortaan sterven zodra hij iemand steekt met haar giftige angel. Maar om te voorkomen dat een bij moet steken, mag een bij een mens wel eerst bang maken. Daarom geef ik de bijen een zoemgeluid, zodat de mensen weten dat ze afstand moeten houden en de bij niet zonder waarschuwing heeft te steken." En vanaf die dag steekt een bij alleen als zij echt wordt bedreigd, want dat moet ze met de dood bekopen.

Uit het boek "Natuurverhalen" van Els Baars



OOST-VLAAMSE IMKERSDAG

14 mei 2011: Oost-Vlaamse imkersdag

We hadden die zaterdag mooi weer laten aanrukken om het prachtige domein van Hof ter Saksen om te toveren in een paradijs voor de imker en alle sympathisanten van de bijen, van bloemen en bijenproducten. Voor onze lokale imkersbond, de Wase Imkersbond, was het ook een dag met een feestelijk tintje aan. Maar liefst 25 jaar geleden bouwden de leden onze bijenstand in Hof Ter Saksen uit tot een trekpleister van al wie de bijen actief aan het werk wil zien. Dit was voor onze bond nog niet voldoende. Hierdoor bouwden we met man en macht enkele weken aan een reuzenkorf. Binnen in deze reuzenkorf huist een heus bijenvolk die de bezoekers van onderuit – welliswaar gescheiden door plexi-glas - kunnen observeren. Het is een unieke gelegenheid om aan niet-ingewijden de werking van de bijenvolkeren van binnenuit te tonen. We mogen gerust stellen dat deze reuzenkorf, die misschien later op het jaar het Guinness Book of Records zal behalen, een nieuwe trekpleister zal worden voor wie al de facetten van de honingbij aan jong en oud wil verduidelijken.

Verbonden aan de viering van 25 jaar Hof ter Saksen had onze vereniging zelfs een heuse Oost-Vlaamse imkersdag ingericht : een dag waar de imkers centraal staan. Reeds van 's morgens vroeg waren alle standhouders present om hun waren, planten en informatie aan het publiek te tonen en hun verenigingen voor te stellen. Tegelijk konden geïnteresseerden bij onze vice-voorzitter Fons terecht voor demonstratie bijenwassmelten, er waren korfvlechters aanwezig en ook iemand die kaarsen maakte. Ook een stand van onze eigen bijenvereniging tekende present met onder andere bijenvriendelijke planten en honing te koop.

Kort na de middag werden de feestelijkheden met grote trompet van wal gestoken. De grote opkomst en de zonnestralen zorgde voor voldoende sfeer al zorgde hier en daar een felle windstoot voor wat verkoeling. De reuzenbijkorf werd plechtig geopend door de drijvende kracht achter de bouw van de reuzenkorf en de organisatie van de imkersdag, onze secretaris Willy Devriese, bijgestaan door speeches van de burgemeester van Beveren-Waas Marc Van de Vijver, de voorzitter van de KOIV, Chris Dauwe en onze voorzitter Jos Beyers.



OOST-VLAAMSE IMKERSDAG

In het kasteel van Hof Ter Saksen was ondertussen alles in gereedheid gebracht om onze spreker van de dag, Marcel van Damme, zijn vurig pleidooi te laten houden over “wondverzorging met honing. Door eigen ondervinding, hij is immers zelf imker én verpleger, kon een man van de praktijk ons een inzicht geven in de moderne behandeling van wondziekten in ziekenhuizen. Stilaan raakt steeds meer medisch personeel overtuigd van een nieuwe aanpak. En dit op basis van een product die we als imker goed kennen, de honing, die al eeuwen onder ons neus verborgen zit. Alvast een aanrader aan andere verenigingen om de man even uit te nodigen voor een boeiende thema-avond. Zo weten we ineens ook dat honingzalf (hier op de markt onder de merknaam L-Misetran) en wondverzorging hand in hand kunnen gaan.

Na de voordracht verkenden de aanwezigen op deskundige begeleiding van gidsen de tuinen van Hof ter Saksen op zoek naar bijenvriendelijke plantensoorten. Hof ter Saksen is immers een paradijs van nectar- en stuifmeelplanten voor onze honingbij.

Tot slot werd in het kader “25 jaar bijenhal” op Hof ter Saksen en de Oost-Vlaamse imkersdag in het kasteel van Hof Ter Saksen een tentoonstelling geopend door schepen Maes. Willy Devriese stelde een fototentoonstelling samen met twee thema’s. In de ene zaal stonden foto’s met het thema “Bijen anders bekeken” met als ondertitel “Iconografie en beeldvorming rond de honingbij en haar verwanten” tentoon. In alle foto’s zaten verwijzingen naar de bijen of imkerij in verweven. Foto’s van “Bijenhallen en -standen in de wereld” sierden de andere zaal. Hieraan was zelfs een heuse wedstrijd verbonden om de meest verkozen foto uit te selecteren. Om deze tentoonstelling te kunnen uitbouwen deed hij een beroep op de medewerking van imkers, fotoliefhebbers en verzamelaars uit de ganse wereld en putte hij vooral ook uit zijn eigen uitgebreide collectie. Deze tentoonstelling kon 14 dagen bezocht worden.

Met een droogje en een natje werd deze feestelijke dag afgesloten.

Geert Smet



OPROEP I.O.V.PROF. DIRK DE GRAAF

Beste Imker,

In het maandblad van juni wordt een oproep gedaan voor een gratis deelname aan een gezondheidsanalyse. Tot nog toe is hier maar een lage respons op gekomen. Daarom wil ik u graag langs deze weg er nogmaals aan herinneren. De bestuursleden van de plaatselijke verenigingen kunnen hun leden misschien motiveren om mee te doen. Zelfs als u de enige bent in uw vereniging die bereid is om deel te nemen, is dat geen enkel bezwaar. De deelname zelf kost u maar weinig moeite; deze bestaat uit een plaatsen van een Varroa luier en het collecteren van vliegbijen. Om deel te nemen hoeft u dit enkel te melden via mail (jorgen.ravoet@ugent.be).

Vriendelijke groeten,

Jorgen Ravoet

Laboratorium voor Zoöfysiologie

Universiteit Gent



DAGBOEK CIIL

Wie kent nog dat liedje uit onze jeugd “een uil die in een pereboom zat”? Ik dacht er aan en neuriede zachtjes de muziek, tekst ben ik zowat vergeten, toen ik enkele dagen terug in een perenboom zat om een zwerm te pakken. Het begon allemaal met een oproep via de telefoon en een heel lang verhaal. Die mevrouw uit Burcht die perfect nederlands -met-een-antwaarps-accent was lichtjes in paniek. Verhaal. Politie gebeld en na een lange uitleg doorverwezen naar de brandweer Antwerpen Linker-Oever. Die konden haar niet helpen. De vuurbestrijdersman van dienst kon of wilde haar niet helpen want zij rukken alleen uit voor wespenverdelging. Maar toch een tip gekregen van een buurman die in Schoten, kijk maar eens op de kaart van de Provincie Antwerpen, een neef had die imker was. Pech, want die zat juist op een cursus Bijenteelt. Op maandagmiddag? Een telefoon gevonden van de Mechelse Voorzitter van een Imkersbond. Te ver om van Mechelen naar Burcht te komen. Begrijpelijk! En dan het lumineus idee gekregen, die mevrouw kreeg dat idee niet die imker in Mechelen, om op het internet te gaan snuffelen. En zo kwam die mevrouw bij mij terecht. (Goed idee van de Paul om onze adressen op internet te zetten-trouwens een goede infomratieve website die van de WIB). Zij was niet thuis maar wel haar echtgenoot. Nodige spullen genomen om een zwerm op passende en voorgeschreven manier op te vangen en ik naar het aangegeven adres. Klopte niet. Mevrouw had een verkeerde huisnummer opgegeven in haar lichtjes paniekerige stemming. Ik had wel een naam, die zeer exotisch, bijna Portugees, klonk. Gelukkig zag ik twee mannen met elkaar staan praten. De ene was een neger, O NEEN, mag ik niet meer zeggen, ik zag dus een zwarte (ne zwarte heeft bij mij een andere betekenis –ook voor die mensen die de oorlog 40-45 beleefden en de jaren nadien). Dus de exotische-klinkende naam behoorde toe aan die vriendlijke mijnheer van die lichtjes paniekerige mevrouw die een zwerm had gemeld. Hartelijke ontvangst, die mijnheer sprak me onmiddellijk aan met de voornaam (waar had hij die gehaald? Natuurlijk gelezen op het internet op onze WIB-site). Ik denk dat ik er nieuwe vriendschap aan overgehouden heb, want hij heette Tino, muzikmaker. Geboren en getogen op de Kaap-Verdische-Eilanden. Ik had het toch goed, toch een Portugese invloed. Goedlachs en behulpzaam bij het opzetten van een lange ladder in de, jawel, perenboom. Na enkele takken verwijderd te hebben. Mocht dat wel, ho, geen probleem, kon ik zo bij de zwerm. In mijn speciale zwermkast afgeklopt. En... de bijen sterselde direkt al aan het vlieggat. Dus OK? Bijna want o jee; NEEN, de regen viel toen

DAGBOEK CXVL

met bakken uit de lucht. De nog rondvliegende bijen verzopen bijna in de lucht. En ik ook. Ik ben dan maar naar huis gegaan om droge kleren aan te trekken. 's Avonds ben ik de kast MET bijen gaan ophalen en kon toen kennismaken met die licht paniekerige mevrouw van deze middag maar nu nieuwsgierig naar die bijen. Geen zwarte maar een Belgisch blondje. Zo vriendelijk als haren Tino. Bij het afscheid kreeg ik er nog een CD bij. Lichte ontspannende latino-music door Tino zelf gecomponeerd en gespeeld. Dank je, Tino! Nog nooit gebeurt in die vele jaren van zwermen gaan vangen. Soms kon er zelf geen "merci" af. In ruil voor zijn CD geef ik hem bij gelegenheid nog een Wase Imkersbond zelfklever:

ZONDER BIJEN GAAT HET NIET!

DOMUS APIS

Het Korfje 148





BESTUUR WIB

Beyers Jos S. , Westakkerlaan 26 9120Beveren-Waas Voorzitter vu HWB.Medewerker maandblad VIB. Afgevaardigde WIB Milieuraad Beveren	mail: domus.apis@skynet.be ☎ 03/ 775 57 34
Wuytack Alfons , Puchelstraat 24, B-9120Vrasene Vice-Voorzitter	mail: fons.wuytack@telenet.be ☎ 03.775 01 29
Coolen Gilles , Lindenstraat 30, B-2070Zwijndrecht Secretaris WIB	mail: secretariaat.wib@hotmail.com ☎ 03 252 58 54
Devriese Willy , Drie Lindekens 48 B-9120Beveren Verantw. Bijenstand Hof ter Saksen. Plaats-ervanger WIB Milieuraad Beveren. Bestuurslid KOIV	mail: willy.devriese1@telenet.be ☎ 03 755 15 65
De Jongh Chris , Transvaalstraat 56, B-2600Berchem Bestuurslid. Verslaggeving activiteiten	mail: christina.dejongh@lid.kviv.be ☎ 03 230 26 38
Nicque Marc , Iepenstraat 92 B-9100 Sint-Niklaas Bestuurslid. Verantw. 2de verslaggever bestuursvergaderingen, koninginnenteelt.	mail: marc.nicque@telenet.be ☎ 03 771 58 96 Voordrachten en cursussen
Van De Putte Guido , Sint Jansdam 18, B-9160 Eksaarde. Bestuurslid. Verantw.bijenflora. Microscopisch	mail:Guido.vandeputte@telenet.be ☎ 09 346 75 95 Onderzoek bijen
Van Steirteghem Paul , Bookmolenstraat 19, B-9111Belsele Afgev. Stramin.Webmaster WIB. Hoofdredacteur HWB.	mail: admin@waseimkersbond.be ☎ 03.772 37 16 Penningmeester WIB
Smet Geert , Droogveldstraat 201 B-2880 Mariekerke (Bornem)	mail: smetgeert@gmail.com ☎ 0496.591438

Medewerker

Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45 B-9170 Sint-Gilles
Bijenziektedienst, Microscopisch onderzoek bijen. Assistent Bijenteelt
☎GSM 477 76 87 58

AGENDA WIB 2011 juli, augustus en september

Huize Steenstraete om 20u.stipt

-Juli en augustus: geen ledenvergaderingen

-Sept.dond.08: Varroabestrijdingstechnieken door Geert Smet

-Oct.dond.13: Herfstvergadering, hernieuwing lidgelden en "Onderhoud van je materiaal" door Willy Devriese

.

Vergaderzaal: Gebroeders Van Raemdonckkring

Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86

te 9100 Sint-Niklaas

Geleide wandelingen e.d.

HOF ter SAKSEN

Raadpleeg www.hortus-ter-saksen.be

Meer dan een bezoek waard. 's Zondags cafetaria!

Het Waasse Bieke (HWB), infoblad van de Wase Imkersbond (WIB)verschijnt rond: de 15^{de} van januari, april,juli en oktober.

Artikels en mededelingen moeten **30 dagen voor de verschijningsdatum**

Op het redactieadres toekomen.

HET WAASSE BIEKE SINDS 1981.